

# De hond, de wolf en de maan



James Norbury

# De hond, de wolf en de maan

James Norbury

Vertaald door Ariane Schluter

FONTAINE UITGEVERS

Voor Ruth  
Jij volgde met mij de maan.  
Dank je wel daarvoor.



# Dageraad

In de bergen was het winter geworden.





De grote rivier stroomde, diep en helder.



En van alle bomen behielden enkel de dennen hun donkere,  
wasachtige naalden.



Amaya zwierf door het stille landschap,  
voor het eerst in haar leven alleen,  
op zoek naar haar ouders.





Twee dagen lang dwaalde ze rond en met elke stap  
verloor ze aan kracht, totdat ze op een heldere nacht een geluid  
meende te horen uit het bos verderop.

Een geluid dat ze herkende.

Amaya sloop dichterbij om de bron  
van het geluid te kunnen zien.

Ze slaakte een zucht van opluchting  
toen ze zag dat het precies was wat ze gehoopt had.

Meer honden; groter dan haar vader en moeder  
en met andere patronen in hun vacht.





Ze voelde een golf van opwinding  
en liep tussen de bomen door naar ze toe.